

Al Kantaar Live stream Zondag 24 mei 2020

Zing mee met The Beatles, Raymond Van het Groenenwoud, Gorki, Leonard Cohen, en vele anderen...

Een vrolijk lentelied

Daar is de lente, daar is de zon
Bijna maar ik denk dat hij weldra gaat komen
De Phallus Impudicus staat al in bloei
En de blaadjes krijgen bomen

Mijn vrouw en mijn kat zijn allebei krols
Het valt me moeilijk ze rustig te houden
Ik zal binnenkort weer een heleboel
Nesten moeten bouwen

Daar is de lente, daar is de zon
Bijna maar ik denk dat hij weldra gaat komen
De Phallus Impudicus staat al in bloei
En de blaadjes krijgen bomen

De bloembotten barsten open met één
Knal en de meisjes ontbloten de kuiten
De bouwvakkers hebben na een nare tijd
Weer iets om naar te fluiten

Daar is de lente, daar is de zon
Bijna maar ik denk dat hij weldra gaat komen
De Phallus Impudicus staat al in bloei
En de blaadjes krijgen bomen

Donna donna

On a wagon, bound for market
There's a calf with a mournful eye
High above him there's a swallow
Winging swiftly through the sky
Refr: How the winds are laughing
 They laugh with all their might
 Laugh and laugh the whole day through
 and half a summers night
 donna donna donna donna
 donna donna donna do
 donna donna donna donna
 donna donna donna do

Stop complaining, said the farmer
Who told you a calf to be
Why don't you have wings to fly with
Like the swallow, so proud and free.
Refr

Calfs are easily bound and slaughtered
Never knowing the reason why
But whoever treasures freedom
Like the swallow must learn to fly
Refr.

Mia

Toen ik honger had kwam ik naar je toe
Je zei: eten kan als je de afwas doet
Mensen als jij moeten niet moeilijk doen
Geef ze een kans voor ze stom gaan doen

De middenstand regeert het land
Beter dan ooit tevoren
Mia heeft het licht gezien
Ze zegt: niemand gaat verloren

Voorlopig gaan we nog even door
Op het lichtend pad, het verkeerde spoor
Mensen als ik vind je overal
Op de arbeidsmarkt, in dit tranendal

En sterren komen, sterren gaan
Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
Ze vraagt: kan jij nog dromen?

De middenstand regeert het land
Beter dan ooit tevoren
Mia heeft het licht gezien
Ze zegt: niemand gaat verloren

En sterren komen, sterren gaan
Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
Ze vraagt: kan jij nog dromen?

Down to the river

As I went down in the river to pray
Studyin' about that good old way
And who shall wear the starry crown
Good Lord, show me the way

Oh sisters let's go down, let's go down, come on down
Oh sisters let's go down, down to the river to pray.

As I went down in the river to pray
Studyin' about that good old way
And who shall wear the robe and crown
Good Lord, show me the way

Oh brothers let's go down, let's go down, come on down
Oh brothers let's go down, down to the river to pray.

As I went down in the river to pray
Studyin' about that good old way
And who shall wear the star and crown
Good Lord, show me the way

Oh fathers let's go down, let's go down, come on down
Oh fathers let's go down, down to the river to pray.

As I went down in the river to pray
Studyin' about that good old way
And who shall wear the robe and crown
Good Lord, show me the way

Oh mothers let's go down, let's go down, come on down
Oh mothers let's go down, down to the river to pray.

As I went down in the river to pray
Studyin' about that good old way
And who shall wear the star and crown
Good Lord, show me the way

Oh sinners let's go down, let's go down, come on down
Oh sinners let's go down, down to the river to pray.

As I went down in the river to pray
Studyin' about that good old way
And who shall wear the robe and crown
Good Lord, show me the way

Bella Ciao

Una mattina, mi sono alzato
O bella, ciao! Bella ciao! Bella ciao, ciao, ciao.
Una mattina, mi sono alzato
E ho trovato l'invasor

O partigiano, portami via,
O bella, ciao! Bella ciao! Bella ciao, ciao, ciao.
O partigiano, portami via,
Ché mi sento di morir

E se io muoio da partigiano,
O bella, ciao! Bella ciao! Bella ciao, ciao, ciao.
E se io muoio da partigiano
Tu mi devi seppellir.

E seppellire lassu in montagna
O bella, ciao! Bella ciao! Bella ciao, ciao, ciao.
E seppellire lassu in montagna
Sotto l'ombra di un bel fior.

E le gente che passeranno
O bella, ciao! Bella ciao! Bella ciao, ciao, ciao.
E le gente che passerano
Mi diranno 'Che bel fior!'

E questo il fiore del partigiano
O bella, ciao! Bella ciao! Bella ciao, ciao, ciao.
E questo il fiore del partigiano
Morto per la liberta.
E questo il fiore del partigiano
Morto per la liberta.

Let it be

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom
Let it be

And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
speaking words of wisdom
Let it be

Let it be, let it be
Let it be, let it be
speaking words of wisdom
Let it be

And when the broken hearted people
Living in the world agree,
There will be an answer, let it be.

For though they may be parted
there is still a chance that they will see
There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be
Let it be, let it be
There will be an answer,
Let it be

Ans when the night is cloudy,
There is still a light that shines on me,
Shines until tomorrow, let to be.

I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, let it be

Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be

Twee meisjes

Twee meisjes op het strand
Ze lezen modebladen
Ze kijken in het rond
Ze dromen van een prins

Twee meisjes op het strand
Ze lezen modebladen
Ze kijken in het rond
Ze dromen van een prins

Ze zoeken in hun tas
Ze wijzen naar de foto's
Ze schudden met hun haar
Ze praten met een vriend

Twee meisjes op een plank
Gedragen door de golven
Het branden van de zon
De wijzers houden op.

De dag brengt ouderdom
De nacht brengt vreemde uren
Het deken is zo zwaar
Een bladzijde slaat om.

Kumbaya

Kumbaya, my Lord, kumbaya (3x)
Oh, Lord, kumbaya

Someone's cryin' Lord
Someone's prayin' Lord
Someone's singing, Lord

Imagine

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
No religion too
Imagine all the people
Living life in peace

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one

Imagine no possessions,
I wonder if you can
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
Imagine all the people
Sharing all the world

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one

Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I'm gathered safely in
Lift me like an olive branch and be my homeward dove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Let me see your beauty when the witnesses are gone
Let me feel you moving like they do in Babylon
Show me slowly what I only know the limits of
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the wedding now, dance me on and on
Dance me very tenderly and dance me very long
We're both of us beneath our love, we're both of us above
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to the children who are asking to be born
Dance me through the curtains that our kisses have outworn
Raise a tent of shelter now, though every tread is torn
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love

Dance me to your beauty with a burning violin
Dance me through the panic till I'm gathered safely in
Touch me with your naked hand, touch me with your glove
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love
Dance me to the end of love.

Ik hou van u

We waren bijna echt vergeten
Hoe schoon de zomer wel kan zijn
Zo zonder zorgen en zonder regen
Hoe schoon de zomer hier kan zijn

We waren uit het oog verloren
Hoe warm een weiland wel kan zijn
Open de oren en open de ogen
En zie hoe schoon de zomers zijn

Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u.
Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u.

Geef me een kus, geef me een kus, geef me een kus
En vlug, voor de laatste bus.

We waren bijna echt vergeten
Hoe schoon de zomer wel kan zijn
Zo zonder zorgen en zonder regen
Hoe schoon de zomer hier kan zijn

Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u.
Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u.
Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u.
Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u.

Geef me een kus, geef me een kus, geef me een kus
En vlug, voor de laatste bus.

Geef me een kus, geef me een kus, geef me een kus
En vlug, voor de laatste bus.

Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u.
Ik hou van u, ik hou van u, ik hou van u.
Lalalala.....
Lalalala.....

Geef me een kus!

We zullen doorgaan

We zullen doorgaan met de stootkracht van de milde kracht
Om door te gaan in de sprakeloze nacht
We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan
Tot we samen zijn.

We zullen doorgaan, met de wankelende zekerheid
Om door te gaan, in de sprakeloze tijd
We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan
Tot we samen zijn.

We zullen doorgaan, met het zweet op ons gezicht
Om alleen door te gaan, in een loopgraaf zonder licht
We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan
Tot we samen zijn.

We zullen doorgaan, telkens als we stilstaan
Om weer door te gaan, naakt in een orkaan
We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan
Tot we samen zijn.

We zullen doorgaan, als niemand meer verwacht
Dat we weer doorgaan, in een sprakeloze nacht
We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, we zullen doorgaan
Tot we samen zijn.